

Velkommen til vores årlige fælles Sankt Hans i Tangbjerg.

I disse år færdes vi i et samfund hvor mange af os har alt for travlt og derfor ofte har nok i vores eget. Hvor forventningerne til en selv, til ens børn, til ens partner, skole og chef - ja selv til hunden, er enorme.

I Tangbjerg er vi et lille samfund.

Men hvor mange af os kender vores nabo?

- hvor mange hilser på vores nabo? Og hvor mange lægger egentlig mærke til hvis naboen er syg eller der har været stille hos naboen i en periode?

Måske har vi flere muligheder her ude hos os - netop fordi vi er så få. Og så selvom vi hver har vores eget at slås med – huset, haven, familien, jobbet og så videre.

Men vi har også meget til fælles. Vi har fælles hæk, hundeskov, bådebro, fællesareal og fælles informationskabe, og ønsker om at Tangbjerg skal fremstå pæn, velholdt og hyggelig.

Det er vigtigt at holde fast i.

Grundejerbestyrelsen arbejder utrætteligt på at føre grundejernes ønsker ud i livet. Vi står vagt om Tangbjerg og skulder ved skulder mod alt der kunne komme i vejen for vores lille samfund.

Men et samfund er først et samfund - når man deltager i det. Det er ikke Grundejerbestyrelsens lille lokalsamfund, det er vores alle sammens.

Så tag del i det nære, i det lokale, så tager det lokale del i din hverdag, dit liv og dine glæder.

Hjælp din nabo og hjælp hinanden med at holde vores fællesareal, jeres fortorv og jeres hæk.

Hold øje med dem der umiddelbart ikke er en del af fællesskabet - inviter dem med og lad os skabe et bysamfund der skaber glæde for os - og drømme for dem der ikke bor her endnu.

Til sidst vil vi gerne sige tak til dem, som har hjulpet med at gøre denne aften mulig. Tak til Mette og Lis som har leveret tøj til heksen, Finn og Birthe som leverede strøm til musikken. Tak til Tangloppen for hjælpen til heksen og til FreshPro for musikken.

Rigtig god Skt. Hans aften