

Sankt hans aften – 2013

Rigtig hjertelig velkommen

Det glæder os alle i bestyrelsen at se så mange fremmødte, og jeg håber alle har fået noget at drikke.

Det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen her på vores ny-renoverede fællesareal, hvor Kaare har knoklet for at få styr på det grønne og bål til både store og små.

Det var årets længste dag i fredags, men dagen i dag er måske sommerens hyggeligste dag.

Det er en af de dage hvor vi rigtig er fælles. Fælles om at hygge os, på en traditionsbunden og lidt højtidelig aften. Der er faste rammer for hvordan vi plejer at gøre det, men i Tangbjerg har vi nye tider og nye traditioner med nye rammer. I 1693 blev den sidste heks brændt på bålet i Danmark, og I dag fejrer vi i stedet lyset og de lange varme sommeraftener

Fællesskab er en løbende proces. Der skal være plads til alle med hver vores personlige model for hvordan den Rigtige udgave af hverdagen er.

Men fælles for os er, at Tangbjerg rummer vores hjem og vores hverdag - vores børns opvækst.

I verden ser vi et samfund i forandring, og nærmere os – et lokalsamfund i forandring. En finanskriser som kiler sig ind, i al udvikling og fremdrift. Det påvirker os alle, på den ene eller den anden måde, i større eller mindre grad.

Midt i det hele ligger Tangbjerg - "Reservatet" som de gamle ølstykkeborgere kalder det. Ja måske – men i Tangbjerg har vi marker med bølgende solvarmt korn, som fylder luften med en duft som altid virker hjemlig. De gule rapsmarker lyser om kap med solen, og syrenerne står stolte og praler med sin duft og sine smukke farver. Fasaner og rådyr bor op ad os, og i haverne har vi guldsmede, frøer og tudser. Naboens hæk er godt nok lidt for høj, men klageprocenten er forsvindende lille.

Vi tager hensyn og passer på hinanden. Bliv ved med det – vi har kun os – til at skabe et lille lokalsamfund, som er trykt, attraktivt og unikt.

Det starter med hver enkelt af os.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for den store opbakning, og det store stykke forarbejde de har gjort for at få dagen i dag til at blive god.

Jeg vil også gerne takke Dorthe Jensen, vores lokale private Dagplejemor, for at hun og vores unger har lavet heksen til vores bål, og for underholdning af vores børn i dag.

Endelig vil jeg bede jer sammen med mig, at synge Midsommervisen. Vi har i forandringens ånd valgt Shu-Bi-Duas udgave, - men teksten – den er jo ikke til at tage fejl af.

Imens vil vores lokale Supplerende beredskab tænde bålet.

Tak fordi I kom.